

Adios Mexico

Tekst en muziek: D. Theunissen
M. Schreijenberg
E. Hartkamp

instr.

C G

F G C

Couplet

C F G C

Ik ging dit jaar op reis naar A - ca - pul - co,

F G

Kwam in een pa - ra - dijs zo heel ver van huis.

F C

Daar heb ik ge - luk voor eeu - wig ge - von - den,

C/G G C

ik ga weer t'rug naar dat land want daar is mijn tijd.

Refrein

C F C G

't Leek net een droom toen ik haar voor 't eerst zag in 't zon - ni - ge Mex - i - co.

— Wij dron-ken sa-men te-qui-la, ze zei me bij vol-le maan:_____

— "Als jij straks gaat blijf ik wach-ten op jou, a-di-os a-mi-go."_____

— Ik wil bij je zijn, dit af-scheid doet pijn, a-dios Mex-i-co._____

— Ik wil bij je zijn, dit af-scheid doet pijn a-dios Mex-i-co._____

1. _____ 2. F _____ C _____ G _____
Ik wil bij je zijn, dit af-scheid doet pijn, a-dios Mex-i-

C _____

co.

2. 'k Schrijf haar nu elke week mijn Mandalita
't Is hier koud zonder jou jij bent zo ver weg
'k Heb jou nu alleen maar om van te dromen
'k Kom bij jou terug dat heb ik jou zo vaak gezegd